

NYHETSBRV 38

2008-03-10

Hej alla medlemmar i föreningen Kisumu!

Förra veckan kom så ett glädjande besked i Kenya att medlingen mellan de båda parterna lyckats så att man skrivit under en överenskommelse om att bilda en koalitionsregering. Det innebär bland annat att "motståndarsidan" vunnit en seger så till vida att Raila Odinga (ledaren för ODM-pariet) ska bli premiärminister, en post som inte funnits tidigare. Man har även för avsikt att dela på makten mellan de två ledande partierna och utse en koalitionsregering. Parlamentet godkände i torsdags överenskommelsen så det verkar vara en början till en återgång till ett mera normalt läge, hur normalt nu något kan bli med 600 000 flyktingar i det egna landet.

I skolan och byn är allt lugnt. Barnen går som vanligt i skolan igen. På försök serverar vi nu både frukost och lunch varje dag. Försöket ska utvärderas om några veckor, så att vi kan se att föreningen kan klara de ökade kostnaderna som det innebär. Vi vet att det behövs mer än någonsin just nu när matpriserna stigit i höjden och barnen får ännu mindre att äta hemma.

Alla barn har nu också fått en varm tröja till sina skoluniformer. Det är ibland kallt på morgonen och nu närmar sig regntiden när allt blir fuktigt. Vi har anställt en extra lärare under terminen eftersom de "stora" barnen i vår skola nu flyttat till årskurs 4. Det innebär att de har fler lektioner varje dag och det behövs därför en förstärkning på lärarsidan.



Inga nya sexåringar har antagits till skolan ännu. På grund av situationen i landet har intagningen fördröjts och förhoppningsvis kommer ett 30-tal nya barn att få börja nästa termin i början av maj.

Förra helgen anordnade Rotaryklubbarna i Norrköping, som stödjer vårt skolprojekt, en konsert i den fina De Geer – hallen i Norrköping. Temat var Norrköping genom tiderna genom musiken. Flera artister uppträdde utan gage och nettot från konserten kommer att gå till vår verksamhet i Kabondo. De Geer-hallen var

nästan fullsatt och stämningen var hög.

Bilder från vår skola visades samtidigt som Norrköpingsmusikklasser sjöng afrikanska sånger. Vi sålde kenyanskt hantverk, ett populärt inslag vid sådana här tillställningar. Det gav ett netto på 8000:-.

Det här brevet är samtidigt en Kallelse till föreningen Kisumus årsmöte.

Det äger rum i Skanskvarnsskolan 16/4 kl. 19.00 i Personalrummet.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida www.kisumu.se cirka en vecka före årsmötet och från kl. 18.00 samma dag i Skanskvarnsskolan.

Dagordningen för mötet kommer i nästa nyhetsbrev i början av april då Håkan och jag kommer att rapportera från vår resa till Kenya under påskveckan.

**Dina bidrag behövs mer än någonsin till barnen i skolan.
Glöm inte Ditt månadsbidrag!**

Hälsningar Ulla