

Nyhetsbrev 36 (Extra)

2008-01-03

Hej alla medlemmar!

Det här nyhetsbrevet skrivs en vecka efter det allmänna valet i Kenya. Ni har säkert följt upptrappningen av våldet som följt på anklagelserna om valfusk och de etniska motsättningarna. Vi följer nyhetssändningarna både i våra svenska media och i den kenyanska tidningen Daily Nations hemsida. Dagligen har vi kontakt med våra vänner i Kabondo, Rebecca som vi brukar bo hos, Herbert som är släkting till Odada, Felix vår lärare, Vincent en av de äldste i byn och Odada som för närvarande finns i Kisumu med sin familj. Kabondo ligger ju i västra Kenya som är ett av de områden som oppositionens man Odinga har som sitt starkaste fäste. Det har varit våldsamerheter i Kisumu men just nu är läget lugnt och man kan gå ut på gatorna igen. Men allt verkar vara skört och de närmaste dagarna kommer förmodligen att avgöra åt vilket håll som konflikten tar.

Alla är välbehållna och det är lugnt i byn, så lugnt att inga bilar passerar på den stora genomfartsvägen. Längs den stora vägen har man satt upp vägspärrar för att kontrollera de fordon och människor som passerar. Det betyder att man inte kan ta sig till den närmaste staden för att handla till exempel.

Skolstarten för nästa läsår är tillsvidare uppskjuten med en vecka till den 14 januari. Skolan är välbehållen och i byn menar man att det inte finns anledning till några säkerhetsåtgärder eller extra vakter.

I slutet av nästa vecka är det meningen att en grupp på 7 personer från föreningen ska resa till Kenya. Som läget är just nu(3/1) är det inte möjligt och UD gör bedömningen att avråda från inte nödvändiga resor till landet. Vi vill avvakta de närmaste dagarnas utveckling.

Vi kommer att hålla vår hemsida uppdaterad med senaste nytt från Kabondo och Kenya den närmaste tiden och önskar naturligtvis att ledarna i landet tar sitt ansvar för landets och folkets bästa.

Hälsningar

Ulla